



UITNODIGING

zaterdagmiddag 10 juni 2004, 12.00 uur

de Algemene Leden-Vergadering van de vereniging VRIVALO

in het Mopihok (v.m. MAKET), Park Huis te Kinderdijk, ingang Lekstraat, Alblasserdam

Het bestuur heeft de datum van de jaarlijkse algemene leden-vergadering dit jaar laten samenvallen met de in 't Fort gehouden en door de groep Scouting Alblasserdam georganiseerde **ActieDoeDag in het kader van het 70-jarig jubileum van Scouting Alblasserdam.**

Volgens het ingestelde roulatie systeem treedt ieder jaar een derde gedeelte van het bestuur af. Dit is dit jaar penningmeester Jan van Wuijckhuijse en bestuurslid Ton Stehouwer. Beiden stellen zich weer herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen gesteld worden.

AGENDA

11.30 u. "zaal open", met koffie met een babbel en gelegenheid tot het stellen van kandidaten voor de bestuursleden en tot het indienen van extra agendapunten.
12.00 u. aanvang vergadering.

1. Openen.
2. Notulen 18 juni 2005, ingekomen mededelingen.
3. Verslag van het gevolgde beleid en de verrichte arbeid van bestuur en werkgroepen.
4. Instellen van een kascommissie voor het volgend jaar.
5. Verkiezing van een secretaris en een nieuw bestuurslid.
6. Het te organiseren Ollowee-kamp later dit jaar ter gelegenheid van het 70-jarig jubileum.
7. Rondvraag.
8. Sluiten van de vergadering en snel over naar . . .

13.00 u. . . . 't Fort waar de tijdens de ActieDoeDag het jubileum van Scouting Alblasserdam gevierd wordt. (ook voor niet-VRIVALO-leden).

secretaris,

Wim de Gruiter.

bij verhindering gaarne even bericht:

tel 078 6919764

mob 06 446 28 334

e-mail: w.de.gruiter@niria.nl

Geef voor eventuele vlugschriften je e-mail adres even door.

Kijk voor groepsnieuws ook eens op www.scouting-alblasserdam.nl



Vrivalonieuwsbrief

nr 1 april 2006

Van de voorzitter: Doordat Jan Versluis in 2005 te kennen gaf te willen stoppen met het samenstellen van het Olloweetje, hebben een aantal mensen hun hoofden bij elkaar gestoken, wat nu verder?

De commissie p.r. bestond nog uit Rja de Jong, Letty Verspuy en mijn persoon. Gert de Groot en Peter en Heleen Dekker boden hulp aan.

Deze commissie kwam tot de conclusie dat het Olloweetje wel een hele hoge kostenpost had en misschien ook niet meer zo van deze tijd is. Daardoor kwam het idee van een "Vrivalonieuwsbrief". Deze nieuwsbrief zal via het internet de oud-leden bereiken.

Peter is bezig zoveel mogelijk e-mail adressen te verzamelen.

Natuurlijk komt de nieuwsbrief ook bij u thuis als u geen computer of e-mail adres heeft, per post. Krijgt u deze nieuwsbrief nog per post en u bent wel in het bezit van een e-mail adres wilt u dit dan aan Peter en Heleen doorgeven?

p.dekker004@wanadoo.nl

De Jaarvergadering is gepland op zaterdag 24 juni 2006, in het Fort.

Wij hopen op een goede opkomst, ook van de jongere oud-leden.

Meestal is deze groep minimaal aanwezig. Er is die middag meer dan vergaderen, er wordt weer eens lekker bijgepraat en ouwe koeien uit de sloot gehaald...

Ik hoop dat jullie veel plezier aan de Vrivalonieuwsbrief zullen beleven en wil ik de nieuwe medewerkers bedanken voor hun aangeboden hulp en natuurlijk Jan voor al het werk dat hij al die tijd heeft verricht!!!

Rjen Bakker.

Oud-leden in het buitenland.

Al enkele jaren heeft Jan Dekker interviews verzorgd met oud-leden woonachtig in het buitenland. Nu is hij op zoek naar mensen die het leuk vinden om ook eens een stukje, over hun leven nu, in onze nieuwsbrief te schrijven. Neemt u gerust contact op met Jan, hij maakt dan vast, met u samen, een leuk verhaal in de volgende nieuwsbrief.

(tel.0183-562131)



Joke had een leuke tijd als welpenleidster....

In maart 2006 is Jan Dekker op bezoek geweest bij Joke Stam- de Bruin. Joke heeft samen met Wim jarenlang in Kinderdijk gewoond en sinds kort verhuisd naar Nieuw-Lekkerland.

Joke is lange tijd welpenleidster geweest van de Louis Wessels Groep. Zij was al jong Baghera. In die tijd had ze verkering met Wim (dunne Wim) Ze trouwden in 1958 en werden ouders van drie kinderen; Conny, Ella en Len.

Inmiddels zijn er zeven kleinkinderen.

Ze vertelde, dat ze als welpenleidster een leuke tijd heeft gehad. Ze heeft nog steeds goede contacten met een groep oud-padvinders.

Zelfs brachten zij vele vakanties samen door, in binnen- en buitenland.

Samen hebben ze jarenlang hard gewerkt in hun Aannemingsbedrijf Gebrs. Stam. Ze vertelt dat Wim altijd vrolijk was ondanks dat hij jarenlang tobde met zijn gezondheid. Ze mist hem nog elke dag.

Sinds december 2005 is Joke verhuisd naar een appartement in Nieuw-Lekkerland. Inmiddels is ze al aardig ingeburgerd, mede door het feit dat ze er al veel mensen kende.



Actie-Doe-Dag op 10 juni.

Dit jaar is het al weer 70 jaar geleden dat Scouting Alblasserdam werd opgericht. Ondanks de fusie de fusie blijft de oudste oprichtingsdatum gehandhaafd.

Dus dit jaar weer een jubileum!!!

Dit wordt gevierd met een Actie-Doe-Dag op 10 juni 2006.



Het programma voor die dag ziet er als volgt uit:

- 08.00 uur - 12.30 uur rommelmarkt / inloop
- 13.00 uur - 17.00 uur activiteiten voor ouders, leden en geïnteresseerden
- 17.30 uur - 20.00 uur maaltijd

Ook de oud-leden zijn voor deze dag uitgenodigd. De oud-leden kunnen, wanneer zij dat willen, met alle activiteiten meedoen, maar er zal ook een oud-ledenterras zijn waar iedereen gezellig met elkaar kan bijkletsen.

Wij hopen velen van jullie daar te ontmoeten!!!!

Die dag willen we met elkaar nadenken over een oudleden-bijeenkomst / weekend. Dit zal dan bestemd zijn voor alle oudleden, maakt niet uit van welke leeftijd.

Nog meer nieuws van een oud-padvinder:

Leen doet nog dagelijks zijn goede daad !

Leen Maat, geboren in 1935, kent Jan al vanuit zijn padvindersperiode. In 1945 werd Leen ingeschreven als welp. Hij maakte diverse zomerkampen mee. Na twee jaar ging hij over naar de verkenners. Leen bewaart goede herinneringen aan het zomerkamp van 1948, dat in Helvoirt werd gehouden. Na enkele jaren ging Leen aan het werk en moest daarom afscheid nemen van de havikenpatrouille.

Hij ging werken in de tuinderij van zijn oom. Enkele dagen per week volgde hij een opleiding aan de Land-en Tuinbouwschool.

Na enkele jaren in loondienst geweest te zijn, startte hij een eigen bedrijf. Daar verbouwde hij o.a. groenten en bloemen.

Hij trouwde in 1964 met Janny. In 1965 verhuisden zij naar Maasdijk.

In september 1999 is Leen gestopt met zijn kwekerij.

Janny en Leen zijn zeer bereisd. Vele landen hebben zij bezocht, o.a. China, Turkije en Zuid-Afrika.

Leen vertelt: ik doe nog dagelijks een goede daad. Zijn vrouw tobt met de gezondheid en daarom help ik haar vaak.

Zijn motto is: als ik iemand kan helpen dan doe ik dat ook !



De website.

Heeft u al eens een kijkje genomen op onze website?

www.scouting-alblasserdam.nl

Alle nieuwtjes zijn hier op te vinden.



Einde spoor.

In de afgelopen periode bereikten ons twee berichten van overlijden.

Heinz de Wit en Bastiaan von Lindern.

Bastiaan is korte tijd lid geweest van de Louis Wessels Groep. Hij was enkele jaren verkenner. De laatste jaren woonde hij in België.

Heinz de Wit is lange tijd lid geweest van de groep en was tot voor kort nog actief als oud-lid.

Op de website staat een In Memoriam over hem.