

DE MOLENWIEK



IN DEZE EDITIE:

- Kamp!
- Kampactiviteiten
- Kamphema
- en veel foto's

VAN DE REDACTIE

Je durft het soms alleen maar te hopen, maar wat hebben we weer een mooie zomer gehad. Natuurlijk iets meer regen dan vorig jaar, maar ja minder kon ook niet. En de kampen van de gidsen, verkenners en explorers waren ook wel erg warm. Meer dan 40°C hadden we nog nooit meegemaakt.

De kampen waren door het mooie weer in ieder geval weer meer dan geslaagd. In deze editie van De Molenwiek staat dan ook de kampverslagen. Lekker nog even nagenieten en natuurlijk lezen wat de andere onderdelen allemaal beleefd hebben.

En na een lekkere vakantie is het natuurlijk ook vooral weer leuk als de opkomsten ook weer gaan beginnen. Als je dit leest heb je er al een paar gehad, maar we kunnen je beloven er gaan er nog veel meer hele toffe opkomsten komen dit jaar!

Wil je daar in de volgende Molenwiek ook over lezen? Stuur dan een e-mail naar redactie@scouting-alblasserdam.nl met je verhaal en een foto natuurlijk.

BEVERS

De bevers hadden dit jaar een heel bijzonder kamp. Niet alleen de kinderen, maar ook papa's en mama's waren erbij. Samen hebben ze de Tijdreiziger en Professor Plof geholpen met de Tijdmachine repareren. En dat is gelukt! De Tijdreiziger kwam helaas zelf niet terug uit de toekomst, maar hij stuurde wel een prachtig afscheidscadeautje voor Agnes.

Agnes, bedankt voor alles!
We gaan je missen!



SHANTI'S

Er was er eens ...
Een sprookjesachtig mooie omgeving
in een echt kasteel, met
sprookjesachtig gekleurde feeën,
prinsessen, (lieve) heksen en
zeemeerminnen. Ofwel de shanti's
welpen waren op kamp en alle
sprookjes waren mee. In het slot was
een kist gevonden die op slot zat. Om
die open te kunnen maken moesten
heel veel opdrachten gedaan worden,
maar natuurlijk waren onze Shanti's
sprookjesachtig goed. En iedereen
leefde nog lang en ... gelukkig.



GIDSEN

Ook dit jaar was het Gidsenkamp weer een week vol belevenissen! Bij aankomst hadden ze een paar regendruppels, maar die hebben ze de rest van de week niet meer gezien met 40 graden! Het programma zat bomvol. Van waterspelletjes op het terrein tot een dagje shoppen in de stad. En als je naar België gaat, dan hoort daar natuurlijk een dag 'de longen uit je lijf gillen' in Bobbejaanland bij! Kortom, het was een geslaagd kamp. Op naar volgend jaar!



VERKENNERS

Vlak voor het kamp kregen de verkenners een filmtrailer te zien, waarin leiding Anton werd uitgenodigd om te poken. Hierbij werd een koffer ingezet, die voor de leiding niet zo interessant was. Wel was dit koffertje erg interessant voor de Cazzo's en voor La Familia. De verkenners zijn door de peetvader van La Familia uitgenodigd om, in ruil voor het koffertje, op zijn terrein te overnachten. Hier konden ze doen en laten wat ze wilden, maar wel moesten ze oppassen voor de Cazzo's. Door de onderlinge strijd tussen La Familia en de Cazzo's, bleef het op het terrein lang onrustig. Gelukkig zijn de peetvader en de Cazzo leider tot een overeenkomst gekomen, waardoor de verkenners het kamp met een gerust hart konden afsluiten!



EXPLORERS

Op kamp naar Brexbachtal is altijd een feest. En dan met een stel maffe explorers al helemaal. Chillen in de beek, in de stad, of een hangmat. Maar ook klauteren en klimmen langs de kastelen, burchten, in bomen en bergen. Een super kamp dus weer!



ROVERS

