

DE MOLENWIEK



IN DEZE EDITIE:

- Van de redactie
- Van Nul tot Nu weekend
- Zonnepanelen
- Héél véél nieuws van de onderdelen

VAN DE REDACTIE

Wat hebben we weer een hoop beleefd de afgelopen tijd! Het seizoen is bijna voorbij, maar voor een de scouts de explorers en de rovers staat er nog een super gaaf kamp te wachten! De welpen en de shanti's hebben dat al gehad en daar kan je verderop meer over lezen.

Wat er ook nog aankomt is het Pannenkoekenfeest! Op zaterdag 6 juli kan je van 11:30 tot 13:00 onbepert pannenkoeken eten! Kom je ook smullen? Meer info vind je op onze Facebook pagina, of in de nieuwsbrief.

Maar nu eerst tijd om lekker te gaan lezen over Sint Joris, Koningsdag, welpenkamp, de bevers op excursie, de explorers in de hoogte, te veel om op te noemen.

Wil je volgende keer zelf ook wat in de Molenwiek kwijt? Stuur ons dan een e-mail op redactie@scouting-alblasserdam.nl met je verhaal en het liefst een leuke foto. Tot de volgende keer!

VAN NUL TOT NU WEEKEND

Het van Nul tot Nu weekend was een gezellig weekend bijkletsen voor iedereen ouder dan 18 die lid is of ooit lid is geweest van Scouting Alblasserdam of van de voorlopers Maket groep en Louis Wessels Groep. Meer dan 60 deelnemers waren in Baarn om te zien hoe het er nu bij de groep aan toegaat of te vertellen wat ze zelf allemaal beleefd hebben.

De leeftijden liepen van 21 tot 89, de spellen van sterwerk tot GPS tochten, het brood van vers tot tosti, de verhalen van 1936 tot 2019, kortom, van Nul tot Nu. En er zijn ook weer leuke nieuwe verhalen toegevoegd.



LET THE SUN SHINE!

Er liggen nu 34 zonnepanelen op de Burcht, dus laat de zon maar lekker schijnen. Zo dragen ook wij ons steentje bij aan de duurzame stroomopwekking.



ORANJE BOVEN!

Als Koningsdag op zaterdag valt dan hebben we natuurlijk gewoon een speciale opkomst, met typische Koningsdag-spelletjes. En vooral veel lol. De gidsen en de verkenners leefden zich helemaal uit, met genoeg oranje of papieren hoedjes.



VUIL SPEL VAN DE SHELBY'S

De welpen gingen op kamp en kwamen terecht bij de bar van Fred. Ook de Shelby's kwamen daar langs om de bar te kopen met de hulp van meneer Centeventer. De Shelby's hadden grootse plannen met de bar en bouwden het om tot een heus casino. Maar al op de eerste avond dat deze open was kwam de inspecteur langs en hij constateerde al het valse spel. De bar kwam weer in handen van Fred en hij gaf een groot feest.



BEVERS TREKKEN ER OP UIT

De bevers hebben de Burcht een keer verruild voor een veel groter park. Park Plaswijck! En wat was dat stoer! Skelteren, klimmen, klauteren, de boerderijdieren bekijken en ook nog patatjes eten. We dachten zelfs nog even een echte bever te zien, maar het was een beverrat, want hij had geen platte staart. Maar hij was wel grooooooot!



LIEFDE GAAT DOOR DE MAAG

Dat dacht de draak ook dit jaar. Nu maar eens de prinses niet opeten, maar haar uitnodigen voor een feestmaal. Dat moesten wij gaan bereiden. De ingrediënten moesten we wel eerst nog verdienen. Het werd een heus showdiner met het Animinimatieteam en Henk en Steef erbij. Helaas mocht het niet baten en vluchtte de prinses weg. Hebben we volgend jaar toch Sint Joris weer nodig om haar van de draak te redden.



SHANTI KAMP

Ook de Shanti's zijn op kamp geweest. Maar toen dit naar de drukker moest, was het kamp nog maar net begonnen. We hebben alleen een super gave foto van de deelnemers voor hun heel bijzondere gebouw, de Westbatterij in Muiden. Volgende Molenwiek vast meer!

CLIFFHANGER

De explorers hebben een toren gebouwd. Heel gaaf natuurlijk en het omhoog zetten was heel spectaculair, maar helaas kunnen we dat filmpje hier niet in plakken. De grote vraag is nog even wat er nu precies met de toren gaat gebeuren. Wordt het abseilen, slapen of koken op hoogte of komt toch die glijbaan er? Een echte cliffhanger naar de volgende Molenwiek.

