

# DE MOLENWIEK



## IN DEZE EDITIE:

- Kamp!
- Kampactiviteiten
- Kamphema
- en veel foto's

## VAN DE (KAMP)REDACTIE

Het was zomer en weer tijd voor de zomerkampen, maar wij hadden dit jaar een heel bijzonder zomerkamp, namelijk een groepskamp!

We zijn met bijna alle onderdelen vertrokken op zaterdag richting Boxtel. De bevers kwamen later. Op het terrein aangekomen, en na afscheid te hebben genomen van de ouders, begon het kamp echt.

We kregen we bezoek van de landheer en de burgemeester. Dit was een vader en zijn zoon. Zij stelden de dorpsbewoners voor en vertrokken weer.

Maar later op de dag kwamen ze terug en hadden ze ruzie. De landheer en burgemeester gingen de strijd aan om Boxtel. En wij waren erbij!



Bij de Strijd om Boxtel stonden de landheer en burgemeester tegenover elkaar. De welpen en shanti's (en later de bevers) sloten zich aan bij de burgemeester en de verkenners, gidsen en explorers bij de landheer.

Tijdens het kamp werd er veel geoefend om de strijd aan te kunnen gaan. Lasergamen in een donker bos, pijl en boog schieten, maar ook op de markt met allerlei spellen de behendigheid trainen. En natuurlijk SCAL verdienen. Want alles moest met de plaatselijke munt SCAL betaald worden.

Tegen het eind van het kamp steeg de spanning. Hoe zou de strijd gaan verlopen? Maar de burgemeester zag dat dit niet slim was en besloot met pensioen te gaan.

Ze leefden nog lang en gelukkig



# KAMPACTIVITEITEN

Iedere ochtend gewekt worden door het animatieteam, boogschieten, hiken, naar een dinopark of stad, spelletjes, een feestelijk markt, circus, vosjacht, escape room, zwemmen, kampvuur, lasergamen en disco. Het kamp stond iedere dag vol van de activiteiten, te veel om op te noemen!

